

Dorpsgedicht

REGIO | 06 januari 2016 | [reageer](#) | Door de Dichtbijredactie (Nieuwsblad voor Castricum)



1 / 1



CASTRICUM - Een nieuwe rubriek! Op deze plek laat dorpsdichter Bob van Leeuwen u voortaan meegenieten van zijn hersenspinsels.

Dorpsgedicht

Van Leeuwen werd na zijn vroege pensionering ontdekt door de dichterskring uit Bergen. Kort daarop schreef hij zijn succesvolle eerste dichtbundel 'Bakkum bruin'. Het bracht hem tot huisicoon van North Sea Poetry. Henny Huisman droeg een van zijn gedichten voor in het

programma Koffietijd van RTL4. Inmiddels beklimt Bob menig podium met zijn gemakkelijke gedichten. Hij heeft zelfs een eigen dichtvorm Hobbel genaamd. Daarbij bouwt hij eerst spanning op, die een situatie brengt, welke verrassend ontlaadt. Een tiental pallets met gedichten van hem staan in het dichterslaantje bij het Strandvondstenmuseum. Momenteel is hij druk bezig met zijn tweede bundel, met als werktitel 'Aan de vluchtstrook van de Zee'. Vandaag trapt hij dan ook af met een gedicht over de branding.