

Buurten met Bob van Leeuwen



Klaar voor de zomer in het voorjaarszonnetje, Bob van Leeuwen uw dichtertelijke gastheer. (tekst/foto Aart Tóth)

BAKKUM – Eigenlijk hoeven we de 68-jarige Bob van Leeuwen niet voor te stellen, zowat ledere inwoner van de gemeente Castricum kent onze dorpsdichter. Bij veel culturele gelegenheden geeft hij acte de préséance met gedichten waar je even je gedachten over moet laten gaan, maar subtiel weergegeven. Zijn werkzame leven bracht Bob handelend door bij de Effecten en Optebeurs in Amsterdam en later als beleggingsadviseur in onroerend goed. Hij trouwde met zijn grote liefde Jenny, waar twee zonen uit voortkwamen en vier kleindochters. Buiten het dichten, waakt hij over zijn alleen wonende 92-jarige tante in Amsterdam.

Bob is geboren in Amsterdam Watergraafsmeer en doorliep zeven jaar de Ajax-school. Hij ontmoette daar de legende Cruïff voor het eerst bij de honkbal. "Een tenger ventje, als achtervanger met een te grote handschoen." Daarna bij het partijtje tegen, achter het eindpunt van tramlijn negen. Hij was onnavolgbaar. De meest complete voetballer die hij ooit heeft gezien. Helaas heeft het totaalvoetbal zijn grootste schepper verloren. **In wat voor buurt woon je?** Ik woon in Bakkum-Zuid, een mooi, gezellig en groen buurtschap ruim van opzet.

Wat mis je in het dorp? Overduidelijk mis ik Palmbomen, die wat mij betreft best namaak mogen zijn.

Beste terras in het dorp?

Het terras van Wier&Ga op het Bakkerspleintje.

Leukste winkel in het dorp? De snoepwinkel voor kunstenaars van Ida en Simone Bakker.

Wat kun je missen als kiespijn in het dorp?

Het doorgaande verkeer dat oneigenlijk gebruik maakt van onze wegen, mag wat mij be-

treft een andere weg kiezen. Er is binnen de gemeente Castricum onvoldoende scheiding tussen het doorgaande verkeer en het verkeer in de woongebieden. Bij niet ingrijpen faciliteert de gemeente het gastverkeer (zelfs spoorverkeer) dat via onze dorpskernen zo snel mogelijk van A naar B gaat. Dat leidt direct of indirect tot filevorming en verontreiniging. Op termijn ontkomen we toch niet aan expansie buitenom. Wie durft? Geen geld? Dan faseren, genoeg stuurlui!

Met pek en veren het dorp uit...

Hardrijders die doen alsof de aangegeven maximumsnelheid een vanaf snelheid is.

Mooiste plekje in het dorp? Zonder twijfel zijn het strand, de Zanderij, De Woude en omgeving de mooiste plekjes.

Met wie zou je een zwoele zomeravond willen doorbrengen?

Met Ellen ten Damme, ze is veelzijdig en verstaat haar vak subliem. De avond hoeft niet per se zwoel te zijn.

Dagje ruilen met?

Ik ruil met de ekster van Ellen

ten Damme.

Welk boek ligt op je nachtkastje?

De twee rivieren, geschreven door Inez van Dulleman.

Als ik burgemeester was ...

Dan zou ik een poging wagen om het aantal politieke partijen terug te brengen. Ook zou ik de raadsleden en wethouders die hun draai niet kunnen vinden en switchen een flinke periode kaltstellen, dat gebeurt in de burgermaatschappij ook.

Wat doe je met een miljoen?

In ieder geval niet naar de bank brengen. Ze vullen nog steeds hun gaten met jouw geld.

Wat was je leukste (bij)baantje ooit?

Krantenjongen in Amsterdam.

Een raam schuift boven me open. Eerst een onverstaanbaar gebulder. Dan valt een tas aan een touwtje op m'n kop. "Je bent te laat klojo. Mot ik weer met me manke poten die klote trap af". Ook goedemorgen!

Van wie zou je een standbeeld willen in het dorp?

Van Henny Huisman. De man wordt onderschat, hij heeft enorm veel losgemaakt. En nog!

Welke plek zou je veranderen in het dorp?

Het stationsgebied als entree tot ons prachtige natuurgebied, moet het visitekaartje van onze gemeente zijn!

Wat staat er nog op je bucketlist?

Mijn tweede gedichtenbundel die eraan komt. De eerste is nu wel bruin gebakken.